

ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ – ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΘΑ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ
(για το εφετείο στις 20/4)

«Η απόσταση που χωρίζει την ελευθερία απ' την σκλαβιά... είναι η τόλμη...»

Στις 20 Απρίλη, ξεκινάει στις φυλακές Κορυδαλλού, το εφετείο της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς.

Δικαζόμαστε για τον εκρηκτικό μηχανισμό που βρέθηκε στο σπίτι στο Χαλάνδρι (υπόθεση Χαλανδρίου), για τις βομβιστικές επιθέσεις στα σπίτια του πρώην υφυπουργού Εσωτερικών Π. Χηνοφώτη (στρατιωτικός στα χρόνια της χούντας), της πρώην βουλευτού και νυν προέδρου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Λ. Κατσέλη, καθώς και για τη βομβιστική επίθεση στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης την παραμονή της Δ.Ε.Θ.

Επίσης, κατηγορούμαστε για την αποστολή παγιδευμένων δεμάτων σε πρεσβείες, διεθνείς αστυνομικούς-δικαστικούς οργανισμούς (eurojust-eurorol), καθώς και στην καγκελάρια Μέρκελ, τον τότε πρωθυπουργό της Ιταλίας και μεγιστάνα των media Μπερλουσκόνι και τον ρατσιστή, τότε πρόεδρο της Γαλλίας Σαρκοζί.

Τέλος, δικαζόμαστε για διακεκριμένη σπλοκατοχή και για την συμπλοκή με μπάτσους στην Πεύκη.

Όλα αυτά είναι μερικά στιγμιότυπα της δράσης της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. Έχουμε αναλάβει δημόσια την πολιτική ευθύνη και υπερασπιζόμαστε όλες τις ενέργειές μας, καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι ο κόσμος δεν κερδίζεται ούτε με προσευχές, αλλά ούτε και με κατάρες.

Στις 20 Απρίλη δεν δικαζόμαστε μόνο τα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς κι άλλοι αναρχικοί για άλλες υποθέσεις, ΑΛΛΑ δικάζεται συνολικά η επιλογή του αντάρτικου πόλης.

Ουσιαστικά, δικάζεται η επιλογή να αγωνιστούμε ένοπλα ενάντια στην δολοφονική μηχανή της εξουσίας.

Όποιος σήμερα δεν αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της αναρχικής ένοπλης δράσης ενάντια στους τυράννους της ζωής μας, είναι εξαιρετικά αφελής ή μπάτσος.

Όλοι αυτοί που παίζουν τη ζωή μας μία ζαριά στα χρηματιστήρια, στα κεντρικά των τραπεζών, στις διεθνείς συσκέψεις της εξουσίας, δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα αξιώματά και τα πλούτη τους, επειδή θα τους το ζητήσουμε ευγενικά... Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν είναι ο φόβος.

Η φωνή και οι ιδέες μας γίνονται πιο δυνατές όταν βγαίνουν από την κνήμη ενός όπλου...

Αρκετά ανεχτήκαμε τα σκιάχτρα της εξουσίας να μας χλευάζουν μιλώντας για «δημοκρατία», «ελευθερία» και «δικαιώματα».

Εάν θέλετε να καταλάβετε τι σκέφτονται όλοι αυτοί μην ακούτε τα λόγια τους... κοιτάξτε τις τσέπες τους...

Είναι οι ίδιοι που έχουν επιβάλλει μία δολοφονική οικονομική δικτατορία που καθημερινά στραγγαλίζει τη ζωή μας, σπρώχνοντας άλλους στην παραίτηση και άλλους στην αυτοκτονία.

Είναι οι ίδιοι που για τα συμφέροντα πετρελαϊκών και πολυεθνικών εταιρειών στέλνουν στρατούς και μετατρέπουν ολόκληρες χώρες σε μαζικούς τάφους.

Είναι οι ίδιοι που διευθύνουν την προπαγάνδα και το θέαμα μετατρέποντας το ψέμα σε αλήθεια, την ζωή σε ψηφιακή απομίμηση και την ευτυχία σε αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας.

Καμία ειρηνική διαμαρτυρία, καμία αριστερή ψευδαίσθηση δεν πρόκειται να ανατρέψει την εξουσία απ' τον θρόνο της.

Η ερώτηση που συχνά ακούγεται σαν μοιρολόι «και πως θα αλλάξει ο κόσμος;» είναι μίζερη, ηττοπαθής και δειλή... Όποιος θέλει να αλλάξει την ζωή του και τον κόσμο, οπλίζεται και γίνεται ο ίδιος η απάντηση.

Στις 20 Απρίλη η ιερά εξέταση των δικαστών, θέλει να αποσπάσει από εμάς, ένα σημάδι μεταμέλειας, μία ένδειξη ανακωχής...

Μας κλείδωσαν σε κελιά, μας μετέφεραν στην απομόνωση, συνέλαβαν και φυλάκισαν τους συγγενείς μας, μας δικάζουν μέσα στις φυλακές ΟΜΩΣ ειρήνη με τον θάνατο και την υποταγή δεν πρόκειται να κάνουμε...

Η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς θα ανασυγκροτηθεί και θα περάσει ξανά στην επίθεση...

«Η ασχήμια της εξουσίας αναλύθηκε και ερμηνεύτηκε από όλες τις γενιές, από κάθε άποψη... Αυτά που συμβαίνουν σήμερα δεν χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση, αλλά πράξεις...»

ΖΗΤΩ Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΖΗΤΩ Η ΑΤΥΠΗ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΠΟΛΗΣ

Τα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς FAI/IRF

Οικονομίδου Όλγα

Πολύδωρος Γιώργος

Τσάκαλος Χρήστος

Τσάκαλος Γεράσιμος