

Στις 20 Απριλίου ξεκινάει η δίκη σε δεύτερο βαθμό τόσο της υπόθεσης της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς και κάποιων ενεργειών της όσο και άλλων ξεχωριστών υποθέσεων αναρχικών που κατηγορούνται για πράξεις επαναστατικής βίας. Όλες αυτές οι υποθέσεις συγκολλήθηκαν μεταξύ τους σε μια ενιαία δίκη προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολλές διαφορετικές και παράλληλες μεθοδεύσεις των δικαστικών αρχών εναντίων του συνόλου των κατηγορουμένων. Σε ό,τι αφορά εμάς ξεκαθαρίζουμε πως μας είναι τελείως αδιάφορη η νομική εκδίκαση αυτού του δικαστηρίου και τα όποια επίδικα του. Όσο αδιαφορούμε όμως για την νομική του διάσταση άλλο τόσο μας ενδιαφέρει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να υπερασπιστούμε ξανά την δράση της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, να μετατρέψουμε ένα ακόμα δικαστήριο σε μια αρένα όπου η αναρχία αναμετράται με τους εχθρούς της ελευθερίας. Μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε ξανά τους τεχνοκράτες υπηρέτες της Δικαιοσύνης και να τους θέσουμε υπόλογους για την αθλιότητα που κουβαλούν οι υπάρξεις τους.

Η αφετηρία της κατασταλτικής επιχείρησης του κράτους με την εισβολή στο σπίτι στο Χαλάνδρι στις 23/9/2009 και την σύλληψη του μέλους της Συνωμοσίας Χάρη Χατζημιχελάκη καθώς και άλλων ατόμων που είτε είχαν σχέση με τον αναρχικό χώρο είτε όχι, δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση, καθώς και το μπαράζ διώξεων που ακολούθησε, ήταν ένα ισχυρό ταρακούνημα για ένα σημαντικό κομμάτι της αναρχίας. Είναι γεγονός ότι μια μεγάλη σκιά φόβου απλώθηκε προκαλώντας ένα γενικευμένο μούδιασμα που συνέβαλε στην ανάσχεση της επιθετικής πολυμορφίας που εκδηλώθηκε το διάστημα 2008-2009 καθώς οι ενέργειες άμεσης δράσης μειώθηκαν κατακόρυφα.

Στο επερχόμενο δικαστήριο θα ξαναζωντανέψει μέσα στην δικαστική αίθουσα ένα κομμάτι της ιστορίας της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς, το οποίο το κράτος επιχειρεί να τιμωρήσει μέσα από τα νεκρά γράμματα των σελίδων του ποινικού κώδικα που αποτελούν την αιχμή της καταστολής εναντίων των αναρχικών αιχμαλώτων.

Οι δεκάδες εμπρηστικές επιθέσεις σε κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους, οι βομβιστικές επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών, τα εντάλματα σύλληψης, η αιχμαλωσία, η παρανομία, οι αναβαθμισμένοι εκρηκτικοί μηχανισμοί σε δικαστήρια, φυλακές, τράπεζες, φασίστες και άλλους εχθρούς της επαναστατικής υπόθεσης, αποτελούν την δική μας ανατρεπτική εμπειρία όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα από την Συνωμοσία και θα την υπερασπιστούμε ως τέτοια.

Μέσω της πολιτικής υπεράσπισης των δράσεων μας θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως παραμένουμε αμετανόητοι για τις επιλογές μας και την δράση μας μέσα από την Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, καθώς και να καταργήσουμε την αποτύπωση της ιστορίας μας μέσα από τους νόμους και την ξύλινη γλώσσα των δικαστών και να της προσδώσουμε τα πραγματικά της χαρακτηριστικά, αυτά της απόφασης μιας αναρχικής ομάδας να οπλιστεί και να περάσει στην επίθεση ενάντια στο σύστημα και τους υπηρέτες του.

Το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια ως αιχμάλωτοι συνεχίζουμε να στηρίζουμε με συνέπεια την αναρχία, το αντάρτικο πόλης και την επιλογή της ολομέτωπης επίθεσης στο υπάρχον είναι ο δικός μας τρόπος να παραμείνουμε αρνητές αυτής της κοινωνίας και του πολιτισμού της.

Εφτά χρόνια μετά λοιπόν δεν μετανιώνουμε για τίποτα. Η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό εργαλείο. Είναι κομμάτι της ίδιας μας της ζωής και δεν πρόκειται να την απαρνηθούμε ποτέ. Γιατί αν γύριζε ο χρόνος πίσω θα ακολουθούσαμε την ίδια διαδρομή, γιατί η φλόγα της αναρχικής εξέγερσης εξακολουθεί να καίει στις καρδιές μας.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει η αναγκαιότητα να συντονίσουμε το πάθος

μας για την καταστροφή του εξουσιαστικού οικοδομήματος που μας περιβάλλει και να ριχτούμε στην μάχη για την αναζήτηση της ελευθερίας μέσα από χιλιάδες πράξεις που θα επιχειρήσουν να απορρυθμίσουν την ομαλότητα της κοινωνικής μηχανής. Οι πυρήνες της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας, οι ανώνυμοι σύντροφοι που με τις επιθέσεις τους διασαλεύουν την ειρήνη των καπιταλιστικών μητροπόλεων, οι πολύμορφες αναρχικές δράσεις που απονευρώνουν την λειτουργία της κυριαρχίας, το εγχείρημα του Μαύρου Δεκέμβρη, ο Εξεγερτικός Σύνδεσμος Θεωρίας και Πράξης δεν είναι παρά κομμάτια ενός ψηφιδωτού δράσεων ώστε να ξαναγίνει η αναρχία ένας πραγματικός κίνδυνος για την εξουσία και τον πολιτισμό της.

Ας μετατρέψουμε αυτά τα σχέδια σε μια εμπόλεμη καθημερινότητα για το κράτος και ας ριχτούμε στην αδιάκοπη μάχη για την αναζωπύρωση της διαρκούς αναρχικής εξέγερσης.

Το στοίχημα παραμένει ανοιχτό...

Όλα συνεχίζονται...

Τα μέλη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς – FAI/IRF

Δαμιανός Μπολάνος

Γιώργος Νικολόπουλος

Μιχάλης Νικολόπουλος

Θεόφιλος Μαυρόπουλος

Παναγιώτης Αργυρού

Χάρης Χατζημιχελάκης

