

# ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

## ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Του Ιούλιο του 2015 μια Ολλανδή συντρόφισσα συνελήφθη στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Υπήρχε ένα διεθνές το ένταλμα εναντίου της που προερχόταν από τη Γερμανία, όπου θεωρείτε ότι έχει συμμετάσχει σε ληστεία τράπεζας στο Άαχεν το 2013. Μετά από μια σύντομη απελευθέρωση, βρίσκεται τώρα στις φυλακές της Κολωσίας εν αναμονή της δίκης. Του Απρίλη του 2016 μια άλλη σύντροφος συνελήφθη στη Βαρκελώνη, με εντολή του ίδιου γερμανού δικαστή, για την υποψία της συμμετοχής του σε άλλη ληστεία τράπεζας στην πόλη του Άαχεν το 2014. Του Ιουνίου πάλι ένας ακόμη σύντροφος συνελήφθη στη Βαρκελώνη με την υποψία της συμμετοχής του στην ίδια ληστεία τράπεζας. Αίγο μετά τη σύλληψη τους, οι δύο σύντροφοι που συνελήφθησαν στην Ισπανία απελάθηκαν στη Γερμανία. ημερομηνία για τη δίκη τους δεν έχει ακόμη οριστεί. Η δίκη στην οποία κατηγορείται η ολλανδή σύντροφος θα αρχίσει στις 4 Νοεμβρίου. Το κύριο 'ενοχοποιητικό στοιχείο' και στις δύο περιπτώσεις ληστειών φαίνεται να είναι τα δείγματα DNA που βρέθηκαν σε κινητά αντικείμενα μέσα ή κοντά στις στοχευμένες τράπεζες.

Αυτή η δίκη, και οι δίκες που θα έρθουν, δεν θα είναι παρά ένα ακόμα πανηγύρι. Επειδή ήδη ξέρουμε, και πάντα ξέραμε, την καταδίκη όλων εκείνων που αντιτίθενται ενεργά στο κράτος και πως είναι η κοινωνία που υπερασπίζεται τόσο επίμονα. Θα τους αποκαλέσουν εγκληματίες, ή αν ταιριάζει καλύτερα στην εποχή, τρομοκράτες... Αλλά τα κράτη και τα δικαστήρια του είναι οι τρομοκράτες. Τρομοκρατούν τους ανθρώπους όλο και περισσότερο σε μια πραγματικότητα που μετατρέπεται σε αληθινή δικτατορία του χρήματος και του έλεγχου. Δημιουργώντας συνεχώς περισσότερους νόμους, ωθώντας περισσότερες τεχνολογίες, συγκεντρώνοντας περισσότερα εργαλεία για να καταπιέζουν όποιον εξευείρετε συνειδητά κατά της καθημερινής μιζέριας, ή εκείνων που απλώς δεν έχουν καμία αξία στο σύστημα. Στηριζόμενοι στην απάθεια των περισσότερων, καταδιώκουν στα δικαστήρια, 'θάβουν' ζωντανούς στις φυλακές, σκοτώνουν στα σύνορα και στους δρόμους των πόλεων αυτούς που υπερασπίζονται τη ναξιοπρέπεια τους και αποφασίζουν να μην είναι σκλάβοι της καθημερινής ρουτίνας.

Είμαστε αλληλέγγυοι με τους/ις αναρχικούς/ες που αντιμετωπίζουν δίκες στη Γερμανία, και όλους όσους επιλέγουν μονοπάτια ελευθερίας, αντί της υποταγής και της πλήξης που μάς επιβάλλεται από το υπάρχον, τα δικαστήρια του και τους μπάτσους του, τις υποδομές έλεγχου, την ηθική και τις προοπτικές του. Ας εκφράσουμε την αλληλεγγύη με πράξη, επιτιθέμενοι αυτά που καθιστούν δυνατό στην ιστορία να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Από τους πολιτικούς, τους δικαστές και τα ΜΜΕ τα οποία διατηρούν τη φυλακή που ζούμε σήμερα, στους αρχιτέκτονες που σχεδιάζουν τις φυλακές του αύριο πίσω από τα γραφεία τους, στα εργαστήρια της τεχνολογικής 'πρόοδου' όπου αναπτύσσεται ένας έλεγχος που πηγαίνει πέρα από κάθε φαντασία για τους καιρούς που έρχονται...



**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ**

**ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΦΥΛΑΚΗ**